



Patrones:

De heilige Barbara

Reeds in 1483 was er een "Sinte Barbara Cappell tot Tongelroy". De kapel lag aan de Maaseikerweg/ Tuurkesweg. Vanaf 1786 werden in deze kapel de relikwieën van de H. Barbara bewaard. Deze kapel werd in 1792 afgebroken. Het bruikbaar materiaal werd gebruikt voor de bouw van een nieuwe kerk (thans Tungeler Dorpsstraat)

Op 2 december 1793 werd deze Barbarakerk ingezegend. Vanwege de Franse Overheersing werden pas in 1819 de voornoemde H. Barbara relikwieën met een grote plechtigheid naar de H. Barbarakerk gebracht.

Door het verlenen van een volle aflaat aan degenen die de kerk van Tungelroy op de feestdag van H. Barbara bezochten, gaf Paus Pius VII in 1819 als het ware kerkelijke goedkeuring aan de verering van de patrones.

Dit gaf mede aanleiding tot de oprichting van het St. Barbarabroederschap. Vele Tungelroyanen, maar nog meer mensen uit de omliggende plaatsen werden lid van dit broederschap. Deze broederschap gaf een nieuwe dimensie aan de St. Barbaraverering in Tungelroy. Op haar feestdag, 4 december, was het een drukte van belang in Tungelroy. Deze dag groeide uit tot een heuse najaarskermis. Van heide en verre kwam men op die dag naar Tungelroy. Er stonden na de kerkdienst marktkraampjes aan de kerk en familie- en uiteraard cafébezoek complementeerde het kerkelijk feest. Omstreeks 1960 kwam na meer dan 140 jaar een einde aan dit jaarlijks evenement.